

Vraag het aan Morya**Probeer open te zijn voor wat jou getoond wordt**

“Probeer rustig te worden in jouw leven. Als het goed gaat, wees blij. Als er dingen zijn die tegenaan, weet: er komt toch een verandering. Soms heb je dingen te leren die je aanvankelijk niet kan zien. Je wil zo graag dit of dat, je wil zo graag in die richting gaan en het wordt je vrij duidelijk getoond dat je in die richting niet kan gaan. Wees dan niet ongelukkig omdat je het zo hebt gedacht en dat je het niet kan. Nee, laat toe dat jouw weg op een bepaald moment op een andere manier kan gaan lopen.

Trek daar niet onmiddellijk de conclusie uit: ‘ik ben verkeerd.’ Zie het ook niet als een opdracht om dwars door alles heen toch bij je eigen overtuiging te blijven, aan je eigen ideaal te houden om daar iets mee te doen, voor de wereld, voor de kinderen, voor wie dan ook. Dat is niet goed. Probeer open te zijn voor wat jou getoond wordt.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 13: ‘Hoe leer ik te houden van het leven?’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 15

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


